

Willem de Vink

JEZUS MESSIAS

De man die de wereld verandert



**1,4 miljoen
stripboeken
gedrukt in meer
dan 99 talen!**

Vernieuwd!

WILLEM DE VINK

Willem de Vink

JEZUS MESSIAS

De man die de wereld verandert





Waarom dit stripboek?

Op mijn negende ontdekte ik hoe leuk het is om boekjes te maken. Tot die tijd speelde ik vooral op straat. Op een dag wilde ik op mijn fiets een militaire colonne doorkruisen, maar ik werd geschept door een legervoertuig. Toen mijn moeder me in een plas bloed zag liggen, riep ze Jezus aan. Tijdens mijn herstel moest ik lang in bed blijven. Om mezelf te vermaken ging ik boekjes schrijven, die ik ook van tekeningen voorzag.

Ik was zeventien toen ik schetsen begon te maken voor een stripboek over Jezus. Als kind was Jezus al mijn held, en strips publiceerde ik sinds mijn veertiende, dus lag dit idee voor de hand.

In de jaren die volgden rijpte dit plan. Ik wilde het verhaal eenvoudig vertellen, zodat het begrijpelijk zou zijn in allerlei culturen over de hele wereld. Daarom ontwikkelde ik een heldere tekenstijl.



Mijn vrouw Marian en ik besloten om het stripboek *Jezus Messias* zonder winst oogmerk beschikbaar te stellen. De eerste oplage werd mogelijk dankzij een gift van een vrouw die in 1889 was geboren. Van het Nederlands, Frans, Russisch en Swahili rolden meer dan 300.000 exemplaren van de pers. Er verschenen ook edities van minder dan 500 boeken in kleine talen met namen als het Nawdm (Togo), Tamasheq (Mali), Aukaans (Suriname), Abau (Papoea Nieuw Guinea) en Kuvi (India). Er zijn tot nu toe meer dan 99 vertalingen uitgebracht en naar schatting zo'n 1,4 miljoen boeken verspreid.

Marian en ik zijn dankbaar voor iedere persoon die we blij kunnen maken met Jezus. Duizenden mensen maken dankzij dit boek voor het eerst kennis met hem. Iemand zei: 'Nu is Jezus ook van ons, want hij spreekt onze taal!'

Willem de Vink

Waarom Jezus?

Je hebt met dit stripboek een getekend verslag van het leven van Jezus in handen. Zijn levensverhaal boeit miljoenen mensen van alle leeftijden over de hele wereld. Het is de ontknoping van het grote thema van de Bijbel: God is op zoek naar één mens die kan instaan voor alle mensen.

Al op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt die ene mens aangekondigd. De profeten voorspellen hem. Alles in de Bijbel loopt uit op zijn komst, die in vier verslagen wordt beschreven. Dit stripverhaal is gebaseerd op deze getuigenissen.

Jezus kwam tijdens het begin van onze jaartelling in een eenvoudig gezin in Israël ter wereld. Bij zijn

Maar Jezus kwam met genade. Hij riep de komst van Gods koninkrijk uit. Zijn onderwijs ging over liefde, vergeving en herstel. Zijn aanpak was mensen genezen en vrijspreken. In zijn optreden sloot hij niemand uit.

Het belangrijkste wat Jezus heeft gezegd is misschien wel: 'Heb je vijanden lief'. Zijn levensweg zou uitlopen op een aangrijpende demonstratie van die woorden. Hij werd door allerlei mensen en instanties beoordeeld, maar niemand vond iets slechts in hem. Toch werd hij veroordeeld en als een misdadiger aan een kruis opgehangen. In zijn laatste uren bad hij: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.'



geboorte zongen engelen over vrede op aarde. Maar kwade machten kwamen in opstand tegen hem. Het is verrassend hoe hij die uitschakelde. Zijn overwinning heeft ook voor ons betekenis, omdat we allemaal worstelen met haat en geweld.

Jezus bracht het grote probleem in onze menselijke verhoudingen aan het licht. We blijven elkaar maar beschuldigen en uitsluiten. Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat bracht veroordeling in de wereld. Mozes kwam met de wet. Dat maakte mensen nog sterker bewust van oordeel.

Jezus' dood heeft grote betekenis. Als enige onschuldige onder de mensen nam hij de schuld van alle mensen op zich. Daarom kunnen we elkaar niet langer blijven beschuldigen en veroordelen. Jezus roept ons uit de cirkel van angst, haat, uitsluiting en geweld waarin we elkaar gevangen houden. Er is voor iedereen vergeving. En genezing. En vrijspraak. En de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Want Jezus stond op uit de dood. Zijn liefde overwint het kwaad. Jezus bezit een kracht die iedereen kan inspireren om te geloven in vrede op aarde. Zijn vrede begint in je eigen hart...



Waarom komen zoveel mensen samen bij de rivier?



Maak je klaar, want God gaat iets nieuws doen!



Begin een nieuw leven!



Je kunt niet aan God ontsnappen. De bijl van Gods oordeel ligt al klaar bij de wortels van de bomen.



Elke boom, die geen goede vrucht geeft, wordt omgeknapt en in het vuur gegooit.



Hoor dat nou! Zijn we soms niet goed genoeg?

Niemand kan Gods oordeel ontlopen. Maar na mij komt iemand die jullie van binnenuit kan veranderen. Hij zal jullie redden.



Wil je echt anders gaan leven? Begin dan opnieuw. Laat je dopen in water.



Zo laat je zien dat je een nieuw leven wilt beginnen.

De profeet bij de rivier wordt Johannes de Doper genoemd...

Het gaat niet om mij. Ik maak jullie klaar voor de komst van iemand anders. Hij zal laten zien wat God met jullie wil. Hij zal jullie dopen met het vuur van Gods Geest. Dat zal andere mensen van jullie maken.



En dan...



Ik zou door u gedoopt moeten worden.



Doe nu maar. We moeten alles doen wat God van ons vraagt.



Vader, dat uw koninkrijk zal komen en uw wil zal gebeuren!



Plotseling klinkt er een stem uit de hemel...



Ja!
Jij bent mijn geliefde Zoon!
Jij bent de man naar mijn hart!

Johannes de Doper maakt de mensen klaar voor de komst van de messias. In die tijd beheersen de Romeinen een groot deel van de wereld. Ook Israël...



Het Joodse volk verlangt naar de messias. In hun oude boeken wordt hij door de profeten voorspeld. Hij zal Israël groot maken...

Maar bij de rivier de Jordaan wijst Johannes de Doper Jezus aan als een offerlam...

Kijk! Hij is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt!



Gods Geest leidt Jezus de woestijn in...

Jezus is veertig dagen en nachten alleen in de wildernis. Hij eet niets, hij bidt. Hij maakt zich klaar voor zijn taak...



Jezus moet Gods plan uitvoeren. God wil dat mensen vrij gemaakt worden uit hun angst voor veroordeling en dood...

Jezus zal de strijd aan gaan met Satan, de onzichtbare heer van de duisternis. Deze vijand van God en mensen heerst in de wereld met haat, ziekte en dood...



Ja, Vader, ik wil doen wat u wilt!



Maar de duivel fluistert Jezus gedachten in die hem moeten weglukken van Gods opdracht...

Als jij Gods Zoon bent, verander deze stenen dan in brood.

Nee, want in Gods boeken staat: 'Een mens leeft niet alleen van brood. Hij leeft van elk woord dat God spreekt.'



Als jij Gods Zoon bent, laat dan zien wat je kan. Spring van dit tempeldak. Staar er niet dat de engelen je zullen opvangen?



Nee! Er staat ook: 'Je zult de Heer je God niet uitdagen.'

Kijk. Ik geef je alle macht op aarde. Maar dan moet je wel voor mij knielen.



Ga weg, Satan! Want er staat: 'Je zult alleen de Heer, je God aanbidden. En alleen voor hem knielen.'

Daarna laat Satan Jezus voorlopig met rust. Er komen engelen die Jezus dienen...



Jezus gaat terug naar Galilea, de provincie waar hij vandaan komt. Hij is vol van Gods Geest. Onderweg sluiten mensen zich bij hem aan. Ze zijn benieuwd of Jezus de messias is...



In Kana, in de heuvels van Galilea, wordt een bruiloft gevierd...



Ook Jezus is op het feest, met zijn moeder en een paar vrienden.





Kapernaüm is een rijk vissersdorp aan het meer van Galilea. Hier begint Jezus zijn optreden. Hij spreekt over Gods plannen...



Ook kiest hij hier zijn eerste leerlingen uit...



Petrus, laten we naar diep water gaan. Zet daar je netten uit.



Meester, we zijn de hele nacht druk bezig geweest. We hebben niets gevangen.



Maar goed, als u het zegt...



Nee, niet te geloven!





Jezus trekt met zijn leerlingen rond door het noorden van Israël. Hij zegt dat Gods koninkrijk eraan komt. Zijn woorden zijn vol kracht, en vol genade. Hij geneest zieken en bevrijdt mensen van duivelse machten. Massa's mensen lopen achter hem aan. Ze komen zelfs uit Jeruzalem, de hoofdstad van Israël...



Gelukkig ben je als je God nodig hebt. Je zult in zijn nieuwe wereld wonen.

Gelukkig ben je als je naar Gods goedheid verlangt. Daar zul je veel van krijgen.



Gelukkig ben je als je verdriet hebt. Je zult getroost worden.



Gelukkig ben je als je goed bent voor anderen. God zal goed zijn voor jou. En als je vrede sluit, zul je een kind van God genoemd worden.



Doe voor mensen wat jij wilt dat ze voor jou doen.



Heb je vijanden lief. Bid voor hen.



Doe goed in het geheim, niet om op te vallen.



Wie naar een andere vrouw kijkt om met haar naar bed te gaan, heeft in zijn hart al overspel gepleegd.



De lamp van je lichaam is je oog. Is je oog helder, dan ben je helemaal verlicht. Maar is je oog troebel, dan leef je in duisternis.



Niemand kan twee heren dienen. Het is óf God, óf het geld.



Maak je geen zorgen over morgen. Zoek eerst God en wat hij wil, dan krijg je de rest erbij.



Doe wat ik zeg. Dan ben je als iemand die zijn huis bouwt op een rots. Doe je het niet, dan bouw je op drijfzand.



Op een dag staan veel mensen in en om het huis van Jezus in Kapernaüm...

Daar komen we nooit doorheen!



Dan maar over het dak. Met matras en al.

Wat gebeurt daar?



Laat ze. Die vrienden hebben veel geloof.



Al je verkeerde dingen zijn je vergeven!

Hoor je dat? Hoe durft hij dat te zeggen!



Hij spot met God!

Alleen God kan zonden vergeven.

Wat is gemakkelijker om te zeggen: 'Je zonden zijn je vergeven', of: 'Sta op en wandel'?



De messias heeft de macht om te vergeven. En ik zeg ook: Sta op, neem je bed op en wandel!





Kijk nou toch!

Die lamme loopt!

Ja, ik ben genezen! Dankzij Jezus!

Jezus doet veel goeds. En hij spreekt met wijsheid en gezag. Hij straalt een en al genade uit. Maar niet iedereen is gelukkig met hem. De leiders die de wet willen handhaven letten op of hij zich wel aan de regels houdt. Zoals op de sabbat. Dan is het in Israël verboden om te werken...



Hier is een man met een verschrompelde hand. Mag je op deze dag goed doen, of niet?



Steek je hand uit!



Hoera! Ik ben beter!



We moeten Jezus stoppen!

De leiders in Jeruzalem moeten weten dat hij het volk verleidt.

Als de spanning tussen Jezus en de leiders toeneemt, trekt hij zich terug. Hij vaart met zijn leerlingen het meer op. Maar...



Meester! Help!
We vergaan!



Waarom zijn jullie
zo bang? Waar is
jullie vertrouwen?









Jullie moeten weten dat ik alleen maar doe wat mijn Vader wil. Hij heeft mij gestuurd.



Regelmatig trekt Jezus zich terug om te bidden...



Na een nacht van gebed kiest hij twaalf leerlingen uit. Die stuurt hij er twee aan twee op uit. Hij geeft ze macht over alle duivelse geesten en ziekten...



Het zijn de broers Andreas en Petrus...



De broers Jakobus en Johannes...



Filippus en Natanaël...

Tomas en Matteüs (die eerst de belasting ophaalde voor de Romeinse bezetters)...



Taddeüs en de andere Jakobus...



Simon de verzetstrijder en Judas Iskariot...



Ga nu! Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.



De twaalf leerlingen komen blij terug van hun missie. Ze hebben alles gedaan wat Jezus zei. Daarna wil Jezus met hen de stilte opzoeken. Maar de mensen laten hen niet met rust...

Kijk! De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitstuurt om de oogst binnen te halen.



Jezus blijft spreken en genezen. Maar intussen wordt het laat...

Filippus, hoe komen al deze mensen aan voedsel? Geven jullie ze te eten!



We hebben maar 200 geldstukken. Dat is nooit genoeg voor zoveel mensen.

Hier is een jongen met vijf broden en twee vissen. Meer is er niet.

Zorg dat de mensen gaan zitten in groepen van vijftig.



Jezus dankt God...



Daarna blijft hij maar uitdelen van de broden en de vissen...



Duizenden mensen worden gevoed als Jezus het eten vermenigvuldigt...



Hij is echt de messias die ons beloofd is!

We moeten hem koning maken!



Kijk! Er zijn nog twaalf volle manden over.



Stuur de mensen maar naar huis. Gaan jullie in de boot naar de overkant. Dan blijf ik hier om te bidden.





Die nacht...



Waaah!
Een spook!

Niet bang zijn!
Ik ben het!



Heer, als u het bent, zeg dan dat ik naar u toe moet komen!

Kom!



Heer, red me!



Waarom twijfelde je, Petrus?

Sommige mensen willen Jezus tot koning uitroepen. Ze hopen dat hij de Romeinse bezetters zal verdrijven. Maar Jezus krijgt ook steeds meer tegenstanders. Ook al helpt hij mensen, de godsdienstleiders vinden dat hij de wet overtreedt. Zij willen de mensen tegen hem opzetten en hem uit de weg ruimen...





Langs de weg worden mensen ter dood gebracht. Ze worden gekruisigd, een gruwelijke Romeinse doodstraf...



Wie bij mij wil horen, moet van zichzelf afzien, zijn kruis opnemen en mij volgen.



Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven loslaat voor mij, zal het vinden.



Je moet weten dat er maar één God is.



Het gaat erom dat je de Heer je God lief zult hebben met alles wat in je is, en de ander als jezelf.



Mensen die in Israël een huidziekte hebben zijn volgens de wet onrein. Ze wonen apart. Niemand mag ze aanraken...



Als de zieken onderweg zijn, moeten ze luidkeels roepen dat ze eraan komen...

Melaats!
Melaats!



Jezus! Meester! Heb medelijden met ons.





Toon je aan de priester!



Aan de priester? Moeten we ons laten keuren?

Worden we dan gezond?



?

!



Ja, gezond!



We zijn gezond!

Kom!



God is goed!
Bedankt!



Zijn jullie niet alle tien rein geworden? Waar zijn de anderen om God te bedanken?



Sta op. Je geloof heeft je niet alleen gezond gemaakt. Het heeft je ook gered.

De godsdienstleiders in Jeruzalem sturen mannen naar Jezus om hem uit te horen. Het kan niet waar zijn dat hij alleen maar goed is. Ze willen hem betrappen op iets waarmee ze hem kunnen beschuldigen...

Jezus gaat met mensen om die slecht bekend staan. Met hoeren. En belastinginners, die voor de Romeinen werken...

De messias is gekomen om iedereen die verloren is te redden.



Jezus geneest zieken op de sabbat waarop niet gewerkt mag worden...

Wees weer gezond!



En hij heeft speciale aandacht voor kinderen...

Laat alle kinderen bij mij komen. Voor mensen zoals zij is het koninkrijk van God.



Dan wordt Jezus naar Betanië geroepen, een dorp dichtbij Jeruzalem. Lazarus is ziek. Hij en zijn zussen Marta en Maria zijn vrienden van Jezus. Als Jezus in het dorp komt, hoort hij dat Lazarus al vier dagen in het graf ligt...



Als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.



Je broer zal opstaan, Marta.



Ja, dat weet ik. Hij zal weer levend worden bij de opstanding op de laatste dag.



Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Geloof je dat, Marta?



Ja, Heer. Ik geloof dat u de beloofde messias bent, die komen zou. De Zoon van God.



Waar hebben jullie hem neergelegd?

Kom kijken, Heer.





De machthebbers in Jeruzalem maken zich steeds meer zorgen over Jezus en zijn aanhang...



Die man doet veel wonderen.

Als we dit zo door laten gaan, zullen de Romeinen ingrijpen.

Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.



Denk na! Het is beter dat één man sterft voor het volk, dan dat iedereen vernietigd wordt.



Dus moet deze Jezus ter dood worden gebracht!



Eén mens moet sterven voor alle mensen. Daarom zoeken de godsdienstleiders een goed moment om Jezus te pakken. Hij is al onderweg naar Jeruzalem. Dat komt mooi uit. Ze willen dat de Romeinen hem de doodstraf zullen geven...

Intussen is het in Betanië feest...



Maria!



Zonde!
Die parfum is een
kapitaal waard.



Die hadden
we kunnen
verkopen. We
hadden het
geld aan de
armen kunnen
geven.



Laat haar, Judas.
Ze heeft de balsem
bewaard voor mijn
begrafenis.



Het paasfeest nadert. Massas mensen reizen naar Jeruzalem. In de tempel zullen ze offers brengen...



Jezus gaat de stad in, ook al wordt hij bedreigd...





De tempel in de hoofdstad is het middelpunt van de Joodse godsdienst...



Tijdens het paasfeest slachten de mensen lammeren...



Die worden in de tempel geofferd om de schuld voor hun zonden kwijt te raken...



Maar welk offerlam kan mensen echt vrij maken van schuld, schaamte en angst voor veroordeling?



Op het tempelplein wordt druk gehandeld en geld gewisseld...



Plotseling is Jezus hier ook...







De dagen voor het paasfeest spreekt Jezus de mensen toe in de tempel. Hij voorspelt dat Jeruzalem ten onder zal gaan en iedereen zal moeten vluchten. Maar hij zal van de mensen blijven houden. Dan vraagt hij Petrus en Johannes om de paasmaaltijd klaar te maken...



’s Avonds komen Jezus en zijn twaalf leerlingen samen...



Vanavond sla ik mijn slag.





Ik heb er vurig naar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten, voordat ik zal lijden.



Machthebbers heersen over hun onderdanen. Maar bij jullie zal het andersom zijn.



Wie van jullie het meeste dient, zal jullie leider zijn.



Ik ben in jullie midden als dienaar.







Jezus en zijn leerlingen gaan laat op de avond de stad uit.
Judas is er niet bij...

Ik ga jullie verlaten. Maar de Vader zal
jullie de heilige Geest sturen. Hij zal jullie
helpen en altijd bij jullie blijven.

Waar ik heenga, daarheen
weten jullie de weg.

Ik ben de weg, de waarheid
en het leven. Jullie komen
alleen bij de Vader via mij.

Blijven jullie hier, dan ga ik
verderop jullie bidden.

Mijn Vader, als het mogelijk
is, laat dit lijden dan aan mij
voorbijgaan.

Maar niet wat ik wil, maar
wat u wilt moet gebeuren.



Hoe kunnen jullie nu slapen?
Sta op! Kijk, daar is mijn
verrader al.



De man die ik kus, moeten
jullie pakken!



Hallo Meester!

Judas, verraad je de
messias met een kus?



Heer, zullen
we erop los
slaan?



Stop dat!



Als Jezus zich zomaar gevangen laat nemen,
vluchten zijn volgelingen alle kanten op...

Jezus wordt naar de hogepriester gebracht. Petrus en Johannes volgen op afstand...



Petrus glipt de binnenplaats op...



Hé, was jij ook niet bij hem?



Mens, ik ken hem niet eens!

Maar jij hoort ook bij hen.



Welnee man!

Jazeker! Jij was erbij. Jij bent een Galileër.



Man, je weet niet wat je zegt!



Ukuku kuuu!



Jezus zoekt oogcontact met Petrus...



Nu mag je profeteren. Wie heeft je geslagen?



’s Ochtends wordt Jezus in de vergadering van de leiders gebracht. De hogepriester verhoort hem.

Ben jij Gods Zoon?

Jullie zeggen het.



Godslastering! Hij is de dood schuldig. Naar de Romeinen met hem!

Jezus wordt voor de Romeinse stadhouder Pilatus gebracht.
De leiders stoken de toeschouwers op. Ze roepen allerlei beschuldigingen...



Wat zegt u op al die beschuldigingen? Zegt u niets?



Wat hebt u gedaan?

Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen.



Wat is waarheid?



Ik kan geen schuld in hem vinden. Het is feest. Wie zal ik loslaten: Barabbas, of deze koning van de Joden?





Barabbas!

Laat Barabbas vrij!



Wat moet ik dan met hem doen?

Kruisig hem!

Hij geeft zich uit voor koning!

Als u hem vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer!



Jij kunt gaan, in ruil voor hem.

Barabbas wordt in ruil voor Jezus vrijgelaten. Hij was veroordeeld voor moord...



... 37, 38, 39!



Ik ben onschuldig aan zijn bloed.



Heil, koning van de Joden!





Intussen heeft Judas berouw gekregen...

Ik heb verkeerd gedaan.



Ik heb onschuldig bloed uitgeleverd.



Wat gaat ons dat aan? Zoek dat zelf maar uit.



Jezus wordt gekruisigd tussen twee misdadigers...

Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen.

Op het kruis is een bord vastgespijkerd. In drie talen staat er: 'Jezus, koning van de Joden'...



Jezus weigert een verdovend middel...



De soldaten loten om zijn kleren...



Ja. Anderen heeft hij toch ook gered?

Is hij Gods Zoon? Laat hij dan van het kruis af komen!



Red jezelf en ons!

Heb toch eerbied voor God! Wij krijgen ons verdiende loon. Maar hij heeft geen kwaad gedaan.



Denk aan mij als u in uw koninkrijk komt.

Ik verzeker je: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.



Rond twaalf uur in de middag wordt het helemaal donker. Dat duurt drie uur...



Maria, de moeder van Jezus, en zijn volgeling Johannes staan toe te kijken...

Jullie zijn voortaan moeder en zoon.



Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Ik... dorst!



Vader... in uw handen geef ik mijn geest.



Het is... volbracht!



Jezus sterft om drie uur 's middags. Soldaten doorsteken zijn zij. Er komt water en bloed uit. Zijn hart is gebroken...



In de oude boeken staat: 'Hij was als een lam dat geslacht zou worden...'



'Hij werd mishandeld voor onze fouten, gedood voor onze zonden.'



Was hij de messias die komen zou, of niet?



Kom, dan vragen we of we hem mogen begraven.



Jozef van Arimatea en Nikodemus nemen het lichaam van Jezus van het kruis af. Ze balsemen het, wikkelen het in doeken en leggen het in hun rotsgraf...



Na de dagen van rust die bij het paasfeest zijn voorgeschreven, gaan enkele vrouwen naar het graf...



De steen is van het graf weggerold!

Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is opgestaan! Vertel dat aan zijn leerlingen.



Als Petrus en Johannes ervan horen, rennen ze naar het graf...



Wat is er gebeurd?

Helemaal leeg!





Dezelfde dag raken twee bedroefde volgelingen van Jezus in geprek met een voorbijganger. Ze praten over de kruisiging van hun Meester...

Geloven jullie de profeten niet? Moest de messias niet lijden om zijn glorie te bereiken? Dat stond al in de boeken. Alles daarin slaat op hem.



Tijdens het doorgeven van het brood verdwijnt hun gast ineens...

Maar dat was Jezus zelf!



Ze zoeken direct hun vrienden in Jeruzalem op...

We hebben de Heer gezien!

Maria ook al! En Petrus!



Plotseling...

Vrede voor jullie!



Geloven jullie niet dat ik het ben? Voel mijn handen en voeten.



Mijn Heer en mijn God!



Gedurende veertig dagen verschijnt Jezus aan zijn volgelingen. Hij ontmoet zelfs vijfhonderd mensen tegelijk. Zijn leerlingen zijn teruggegaan naar Galilea. Op een dag zijn ze weer aan het vissen...





Petrus, houd je echt van mij?



Drie keer stelt Jezus die vraag aan Petrus...



Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.

Zorg dan voor mijn schapen.



Volg mij!

Ik heb alle macht gekregen, in de hemel en op de aarde. Ga de wereld in. Maak alle volken mijn leerlingen. Doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Leer ze alles te doen wat ik heb gezegd.



En onthoud dit: ik ben altijd bij jullie, dag in, dag uit, totdat de nieuwe wereld komt!

Na deze woorden verlaat Jezus deze wereld. Hij wordt opgenomen in de hemel. Maar hij heeft gezegd dat hij ook weer terug zal komen...

Jezus' volgelingen blijven biddend achter. Op het pinksterfeest komt de heilige Geest. Dezelfde Geest die in Jezus was, leeft nu ook in hen. En in iedereen die in hem gaat geloven. Want steeds meer mensen horen over Jezus. Zijn volgelingen zijn krachtige getuigen van hem...

Luister, mensen!
De dood kon Jezus niet vasthouden. God heeft hem weer levend gemaakt. Jezus is als eerste in Gods glorie opgenomen. Die glorie is er ook voor ons!



Jezus' volgelingen trekken de wereld in, ondanks veel tegenstand...

Jezus is de Zoon van God! Ook wij mogen Gods kinderen worden!



Die boodschap wordt ook in rondzendingen gegeven...

'Ik schaam me niet voor dit goede nieuws. Het is Gods kracht die mensen redt. Het stond al in de boeken: als je het gelooft, ben je goed in Gods ogen. Dan zul je leven!'



De boodschap van Jezus gaat de hele wereld over. Daarom komen steeds meer mensen samen om Jezus beter te leren kennen. Ze leven vanuit Gods genade. Ze hebben liefde voor elkaar en zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. Ze lezen in de Bijbel. Bidden voor elkaar. Zingen God lofliederen toe. En ze breken het brood en geven de wijnbeker aan elkaar door. Want dat sterkt hen in hun geloof dat hun zonden vergeven zijn. En dat ze een nieuw, krachtig leven ontvangen hebben...

Jezus heeft ervoor
gezorgd dat mensen in
vrede samen kunnen
leven...



Wees dankbaar voor zijn
liefde. Neem van hem!



God heeft zijn Zoon niet de
wereld in gestuurd om ons te
veroordelen, maar om ons te
redden. Want zoveel liefde
heeft God voor ons, dat hij
zijn enige Zoon heeft gegeven.
Iedereen die in hem gelooft,
gaat niet verloren, maar heeft
eeuwig leven!



Hoe verder

Het verhaal van Jezus Messias is nog lang niet afgelopen. Het ging verder in de levens van miljoenen mensen. Hij kwam als een onzichtbare, onmisbare vriend in hun leven. Ze ontvingen zijn kracht om andere mensen te vergeven en lief te hebben.

Ook jij kunt het leven ontvangen dat God je graag gunt. Hoe dat begint? Je kunt Gods onverdiende goedheid aannemen door hem te bedanken voor alles wat Jezus voor je heeft gedaan. Hij heeft je zonden vergeven. Hij vraagt daarvoor geen tegenprestatie. Hij wil dat je hem vertrouwt dat je dankzij

Jezus goed bent in zijn ogen. Je kunt hem vertellen dat je je oude leven de rug toe wilt keren, om opnieuw te beginnen, nu met Jezus. Hij reageert op jouw keuze door met zijn Geest in je te komen wonen.

Jezus' aanwezigheid verandert je van binnenuit. Want God geeft je een heel hart, vol van zijn vrede. Wat duister was, wordt licht. Dacht je dat alles zinloos was en zou eindigen in de dood, nu weet je dat je van grote waarde bent en blijft. Er is in Jezus geen veroordeling. Zijn genade vult je met liefde voor jezelf en voor anderen.

Jezus in de Bijbel

Tip – Lees zelf in de Bijbel over Jezus. Je vindt daarin vier verslagen over zijn leven. Evangelieën worden ze genoemd: berichten van goed nieuws. Ze werden geschreven door vier tijdgenoten. Matteüs en Johannes waren leerlingen van Jezus. Markus was nog tiener toen hij Jezus leerde kennen. En Lukas was een arts die met Paulus optrok.

Ook Paulus was een tijdgenoot van Jezus. Hij stichtte overal gemeenschappen van mensen die Jezus volgen. Onderweg schreef hij brieven, waarvan er veertien in de Bijbel te vinden zijn. Ze gaan over de betekenis van Jezus voor onszelf en onze samenleving. En over de nieuwe wereld die komen zal onder zijn leiding.

Jezus Messias - De man die de wereld verandert

Tekst en tekeningen: Willem de Vink

ISBN 978-90-826422-0-9

NUR 360

Uitgave © 2017 The Grace Factory

Alle rechten voorbehouden.

Giften: Stichting Wereldtaal, NL42 RABO 0355 7005 30 (ANBI)

Beschikbaar: Vernieuwde uitgave Nederlands, Engels Chinees.

Andere talen niet in voorraad.

Lees ook stripboek *Stripverhaal, wereldtaal* over het ontstaan

van het stripboek *Jezus Messias*.

Wycliffe Bijbelvertalers hebben alle taaledities van Jezus Messias (*Jesus Messiah comic book*) op facebook gezet.

Zie www.facebook.com/jmpbk/

Informatie Jezus Messias stripproject: willemdevink.nl.